



גפנית נחמד ז"ל בת יוסף ורחל

נולדה בכ"ט בחשוון תשל"א 28/11/1970, בת רחל ויוסף זלקטה, התגוררה בראשון לציון.

נהרגה בפעולת איבה בי"ח באדר תשס"ב 2/3/2002.

מקום אירוע: ירושלים - בית ישראל.

הובאה למנוחת עולמים בראשון לציון – גורדון.

גפנית הייתה בת 31 במותה. הותירה שתי אחיות ואח. הובאה למנוחות לצד בעלה ובנותיה בבית העלמין בראשון לציון.

באנדרטה בהר הרצל בלוח מס' 71 תמונה גפנית.

משבגרה נישאה גפנית לשלמה נחמד. בני הזוג התגוררו בראשון לציון. בסוף 1995 נולדה הבת שירז, ובתחילת 1999 – הבת לירן.

גפנית ובעלה היו זוג אוהב, כרוכים זה אחרי זה בכל רגע ומסורים לבנותיהם בכל לבם.

גפנית עבדה לפרנסת משפחתה בתור מזכירה בעיריית ראשון לציון, במחלקה למשאבי אנוש. גם בעלה עבד בעירייה.

בעבודתה, גפנית נודעה בתור בחורה מבריקה, אהודה על כולם, אישה מיוחדת במינה. בפורים האחרון, למשל, התחפשה לאחות רחמנייה, תחפושת שהתאימה לה במיוחד, לדברי מכריה, משום שבכל ימי השבוע הייתה ששה לעזור לכל דורש, מתוך שמחה וחיוניות תמידית. שמה הלך לפניו בשל החיוך הרחב והכובש שלה. שולחנה היה עמוס בתמונות של חברים ובני משפחה, פתקים ומכתבים חביבים ששלחו לה אוהביה הרבים. היא הייתה אדם לבבי ביותר ומלאת שמחת חיים.

במוצאי שבת, י"ח באדר תשס"ב (02.03.2002), התכוננו בני משפחת נחמד לקיים את מצוות ההבדלה לרגל צאת השבת, בכניסה לישיבת "מחנה ישראל" שבשכונת בית ישראל בירושלים. זה עתה תם סוף השבוע אותו עשו בישיבה בירושלים, לרגל בר מצווה משפחתית. בעודם עומדים בכניסה לישיבה עם בני משפחה נוספים פוצץ מחבל-מתאבד פלסטינאי שהגיע למקום מטען חבלה כד שנשא עמו. 11 בני אדם נרצחו כתוצאה מהפיצוץ, בהם כל בני משפחת נחמד: גפנית, בעלה שלמה ושתי בנותיהם, שירז ולירן.

בין החללים האחרים היו עוד ארבעה מבני משפחת נחמד הגדולה מראשון לציון.

מצגת זכרון עבור גפנית ומשפחתה

סרטון לזכרם שך משפחת נחמד